

# DE HOBBY VAN... EUROPEES PARLEMENTSLID CORA VAN NIEUWENHUIZEN



'Voor mij is niets sterker dan dat ene woord: Feyenoord'

Je hebt fanatiek, fanatieker en je hebt Cora van Nieuwenhuizen. Weer of geen weer, samen met haar man Bert is ze er altijd bij wanneer Feyenoord speelt in voetbaltempel de Kuip. In dit imposante stadion zorgt het trouwe legioen iedere wedstrijd weer voor een onvergetelijke sfeer, die de bezoekende ploeg schrik aanjaagt. Aan deze unieke sfeer helpt Cora actief mee door 'haar' club in goede en in slechte tijden onvoorwaardelijk te steunen.

## Door Sander Troost

Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen is nog maar krap een paar uur terug uit Boedapest, waar ze een congres van Liberalen en Democraten in Europa bijwoonde. Haar vlucht terug naar Nederland had geen vertraging, dus kwam voor haar het aanwezig zijn bij de voorlaatste competitiewedstrijd van dit kalenderjaar tegen FC Twente niet in gevaar. Ook de vele veiligheidsmaatregelen rondom het stadion, die naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Parijs zijn genomen, gooiden geen roet in het eten. En daarmee nemen Cora en Bert net op tijd plaats op hun vaste plekken in vakkie N.

Vanaf een afstand is al snel duidelijk naar welke club van Rotterdam Cora gaat. Ze is voor de wedstrijd tegen FC Twente gehuld in een Feyenoord winterjas met daaronder weer een Feyenoord hoodie. En om alles af te maken draagt ze ook nog een Feyenoord sjaal. Volgens Cora is de voorliefde voor

Feyenoord een logisch gevolg als je geboren bent onder de rook van Rotterdam. Ze volgt de volksclub uit Rotterdam al haar hele leven. Toch is ze pas sinds 5 jaar, samen met Bert, seizoenkaarthouder van Feyenoord. 'Wanneer Feyenoord thuis speelt, plannen we niets,' legt Cora uit. 'Een echte Feyenoorder wil bij elke wedstrijd in de Kuip aanwezig zijn. Helaas is het zo dat een supportersleven moeilijk valt te combineren met een gezinsleven. Maar nu de kinderen oud genoeg zijn, kunnen Bert en ik er elke thuiswedstrijd bij zijn. Enkel doordeweekse wedstrijden moet ik vanwege mijn werk in Brussel of in Straatsburg aan me voorbij laten gaan.'

*'Een echte Feyenoorder wil bij elke wedstrijd in de Kuip aanwezig zijn'*

Cora en Bert voorspellen deze middag een ruime zege voor Feyenoord. Ook de vaste gasten rondom hun stadionplekken zijn ervan overtuigd dat de

ploeg uit Enschede een zware middag tegemoet gaat. Het positieve gevoel dat heerst in de Kuip wordt al snel omgezet in een voorsprong. Al na een paar minuten is het 1-0 voor Feyenoord. Iedereen in het stadion is uitzinnig van vreugde. Cora valt eerst Bert en daarna haar buurvrouw in de armen en wisselt high fives met de andere supporters om haar heen. Uiteindelijk wordt er gerust met een stand van 2-0.

Kort na rust legt clubicoon Dirk Kuyt de bal panklaar voor Feyenoord-spits Kramer, die met een fraaie kopbal de 3-0 maakt. En wederom zwaaien Cora's gebalde vuisten in de lucht. Snel daarna volgt ook de 4-0. Als een Twente speler in de 75ste minuut ook nog eens een rode kaart krijgt, weet iedereen het zeker: dit gaat niet meer mis. Voor FC Twente was dit de genadeklap. Het legioen onderwerpt de Twente supporter vervolgens aan een dosis voetbalhumor door massaal Monty Python's Always look on the bright side of life te zingen. Cora en Bert zingen en zwaaien vrolijk mee. Met 90 minuten op de klok wordt er met een 5-0 overwinning voor Feyenoord afgefloten.

*'Nu snel naar huis voor de samenvattingen van Studio Sport'*

Na afloop blikt Cora terug op de wedstrijd: 'Dit is precies wat we nodig hadden. Met deze grote overwinning hebben we ons doelsaldo verbeterd. Door het eerdere gelijkspel van PSV zijn we nu gestegen naar plaats twee in de Eredivisie, net achter Ajax. Voorlopig doen we volop mee om het kampioenschap en dat voelt goed. Maar ik weet ook dat het seizoen nog lang is en daarmee is de Coolsingel ook nog ver weg.' Cora vervolgt: 'Nu eerst maar eens snel naar huis voor de samenvattingen van Studio Sport.' Cora en Bert verdwijnen in de mensenmassa bij het verlaten van stadion. Over twee weken zijn ze er weer voor de wedstrijd tegen die andere club uit het Oosten: Heracles Almelo.

